



Tolk in de kerk

voor wie vrijwilligers die regelmatig in de kerk tolken in gebarentaal

waar Ichthuskerk
Parkdreef 258,
2724EZ Zoetermeer

kosten €15 euro, incl koffie/thee

Mensen die doof of slechthorend zijn, worden vaak geconfronteerd met unieke uitdagingen bij volledige deelname aan kerkdiensten. Om hen te ondersteunen, willen we jullie vaardigheden in gebarentaal verbeteren, zodat het Woord van God, liederen en gebeden op een meer impactvolle en toegankelijke manier worden vertaald.

Om dit te bereiken zijn we begonnen aan een reis van leren en oefenen van gebarentaal in onze kerk.

Onze avonden met gebarentaal bieden jou de perfecte kans om gebarentaal te leren en te oefenen. .

Door je aan te melden zul je niet alleen een positieve impact hebben op het leven van anderen in onze gemeenschap, maar ook je eigen leven verrijken met nieuwe vaardigheden en betekenisvolle relaties. Laten we dus hand in hand en met open harten samenkomen om van onze kerk een meer gastvrije en inclusieve plek voor iedereen te maken.

7 november 2023

19.30-21.30 uur

de volgende avonden zijn
9 januari, 6 februari, 5 maart, 9 april, 7 mei en 4 juni

Minimaal 6,
maximaal 10
deelnemers.

Meld je hier aan

of wil je meer weten?

mail naar:

tolkindekerk@gmail.com

Yvette van Beugen, Tolk gebarentaal
Jacqueline Hoek, bestuurslid IDP