

Gebedsbrief-1

Hieronder vind je gebeden die je in deze moeilijke tijd van het corona-virus elke dag mee kunt bidden. Je kunt natuurlijk ook elke dag alles van heel de week bidden. Je kan dit gebed zelf bidden maar ook samen met iemand anders. Fijn als overal in de IC's mensen meebidden!!!

In de tekst van het gebed staan zo nu en dan puntjes , daar kan je zelf aan God vertellen aan wie of wat je moet denken.

Alle dagen: Trouwe God: ik sla mijn ogen op naar de bergen.
Vanwaar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van U!

Zondag: Ik bid tot U voor heel de wereld. Voor al die plekken waar het corona-virus toeslaat en ik bid U voor al die situaties die niets met het corona-virus te maken hebben maar waar ik me wel zorgen over maak
Heer, ontferm U over ons.

Maandag: ik bid tot U vanwege alles wat op ons afkomt. Ik wil bij U brengen wie kwetsbaar is, wie bang is om ziek te worden, wie bang is om iemand te verliezen
Heer, ontferm U over ons.

Dinsdag: ik bid tot U voor alle mensen die verantwoordelijkheid dragen voor het beleid wees met hen als zij maatregelen nemen. Ik bid dat zij dan steeds goed kunnen zien hoe er zorg voor kwetsbare mensen kan zijn en ook hoe er goed gezorgd kan worden voor verpleegkundigen en dokters
Heer, ontferm U over ons.

Woensdag: ik bid tot U voor wie ziek zijn geworden, voor wie vechten op de intensive care van onze ziekenhuizen ik bid tot U voor wie hen verzorgen, van beademing voorzien, die hen bijstaan in de laatste fase van hun leven Ik bid tot U voor wie in eenzaamheid sterven
Heer, ontferm U over ons.

Donderdag: ik bid tot U voor kinderen, jongeren, volwassenen die begeleiding en structuur nodig hebben maar dat zien wegvallen omdat scholen en werkplekken gesloten zijn Ik bid tot U voor de ouders/verzorgers die merken dat ze het thuis niet meer aan kunnen Geef dat ze op tijd hulp zullen vragen en dat ervoor hen goede hulp en steun zal zijn.
Heer, ontferm U over ons.

Vrijdag: ik bid tot U voor ondernemers, lokale middenstand en mensen met zelfstandige beroepen die door de huidige maatregelen getroffen worden en

opdrachten en omzet zien wegvallen Ik bid tot U voor werkgevers die verantwoordelijkheid dragen voor vele werknemers Ik bid tot U voor mensen die hun baan kwijtraken

Heer, ontferm U over ons.

Zaterdag: Ik bid tot U voor U iedereen die deze dagen in isolement en eenzaamheid doorbrengt Ik bid U voor mensen die ik zelf goed ken in mijn familie of in de IC of in de buurt waar ik woon die in een verpleeghuis of instelling verblijven en geen bezoek van dierbaren meer mogen ontvangen Geef dat er manieren worden gevonden om toch verbonden met hen te blijven.

Heer, ontferm U over ons.

Alle dagen: Ik bid tot U voor mijzelf. Geef me wijsheid, fijngevoeligheid, vertrouwen en geduld. Houd ook mij onder de schaduw van uw ontferming. Versterk en ondersteun mij of anderen als we bang zijn Geef troost in het vertrouwen dat niets mij en ons kan scheiden van de Liefde die U ons geeft in Christus Jezus. Amen.