



## Pasen: het grootste feest van de kerk!

# Markus 16

*Onderstaande overdenking is een onderdeel van het Paasproject van het IDP. Van maandag 11 maart tot en met vrijdag 26 april is zie je elke dag een stukje van Markus 14-16 in gebarentaal! Daarnaast is er elke week een overdenking, een gebed, een praktische doe-opdracht, een lied en een gedicht. Waarom? Om ons samen goed voor te bereiden op Pasen. Doe je ook (al) mee?*

*Je kunt dit Paasproject volgen via de Facebook-pagina van het Interkerkelijk Dovenpastoraat. Daar is onderstaande overdenking vanaf maandag 22 april (2<sup>e</sup> Paasdag) te zien door middel van een filmpje. Heb je geen Facebook, maar wel internet? Dan kan je het filmpje opzoeken op YouTube vanaf 22 april. Op onze website [www.doo-fenkerk.nl](http://www.doo-fenkerk.nl) kun je ook het boekje van het Paasproject downloaden.*



Foto: Jaco Hoeve

## Overdenking

Vanaf de eerste eeuw gingen miljoenen mensen geloven in Jezus. Op dit moment is ongeveer 1/3 deel van de wereldbevolking christen. Hoe kan dat? Dat heeft alles te maken met Pasen. Pasen is niet alleen een mooi verhaal. Het is echt gebeurd: Jezus stond op uit de dood. Nee, dat is niet een verhaal dat Zijn leerlingen later hebben bedacht. Want dan zou niemand dit verhaal geloofd hebben. Jezus heeft gedaan wat niemand kan: Hij heeft de dood overwonnen. Zo onvoorstelbaar machtig is Hij. Hij zorgt voor nieuw leven en nieuwe hoop. Uiteindelijk gaat Hij zelfs zorgen voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daar is het leven helemaal goed. Daar is altijd echte vrede, vrijheid en vreugde. Die boodschap betekent niet dat wij nu alles begrijpen. Maar die boodschap geeft aan christenen wel zoveel kracht en moed, dat ze altijd verder kunnen, in Jezus' kracht. Door Jezus laat God aan ons zien: Bij Mij is je leven veilig. Vertrouw op Jezus en je zult leven, nu en tot in eeuwigheid! Daarom is Pasen het grootste feest van de christelijke kerk!



Foto: Jaco Hoeve